



Skiss: AIX ARKITEKTER

Allt talar för att den tusenåriga kyrkan med omgivande begravningsplats intill Varnhems klosterkyrka får den överbyggnad som räddar och bevarar ruinen och samtidigt gör den tillgänglig för allmänheten.

Miljonbidrag säkrar Varnhems klosterruin

Västra Götalandsregionen bidrar med tre miljoner kronor till en arkeologisk överbyggnad av kyrkoruinen i Varnhem.

Därmed är projektet i hamn rent ekonomiskt.

–Vi har 8,6 miljoner kronor. Det räcker för att vi ska kunna ta in offerter och gå vidare, säger Carl-Gustav Lundström, Varnhems församlingsråds representant i arbetsgruppen för en överbyggnad.

Tidigare har Sparbanksstiftelsen Skaraborg satsat tre miljoner kronor, staten via länsstyrelsen 2,5 miljoner kronor och Grevillis fond 100 000 kronor.

När regionutvecklingsnämnden strax före jul beslutade avsätta tre miljoner kronor, den summa som Skara pastorat ansökt om, så innebar det att den sista pusselbiten föll på plats.

Nu talar allt för att den tusenåriga kyrkan med omgivande begravningsplats intill Varnhems klosterkyrka får den överbyggnad som räddar och bevarar ruinen och samtidigt gör den tillgänglig för allmänheten.

–Det här är en jättefin julklapp och ett viktigt led i arbetet med att utveckla besöksnäringen. Det här blir till nytta för hela området,

säger Elisabet Stålarb (M), Varnhemsbo och oppositionsråd i Skara.

Under hösten har de leca-kulor som skyddat ruinen sedan utgrävningarna för snart tio år sedan tagits bort. Bland annat för att låta experter titta på hur man skulle kunna göra en överbyggnad.

Hela projektet beräknas kosta mellan 9,5 och 10 miljoner.

–Nu känner vi oss trygga med att det här går att genomföra, säger Carl-Gustaf Lundström.

Frågan om en överbyggnad kommer nu att tas upp i kyrkorådet. I den bästa av världar görs en upphandling under våren, vilket skulle kunna innebära byggstart efter sommaren.

–Drömscenarior är att

vi kan ha en invigning i maj 2016.

Tanken är att det nu ska bildas en ekonomisk förening som kan bli huvudman under byggtiden, och kanske också långsiktigt. Föreningen skulle då kunna ha det formella ansvaret för driften, medan staten, regionen och Skara kommun skulle svara för kostnaderna med en tredjedel var.

–Det är bara en spekulation, men vi bör klara oss med driftskostnader på en halv miljon om året, säger Carl-Gustaf Lundström.

Han är glad i dag. Över att Sparbanken Skaraborg i somras agerade dörröppnare med sitt bidrag på tre miljoner kronor, och över att regionutvecklingsnämnden nu visat att man tror på projektet genom att lägga den sista ekonomiska pusselbiten till det som kan bli en ny storhetstid för turismen i området.

–Vi har jobbat relativt hårt i arbetsgruppen, och det är klart att vi är nöjda nu.

CHRISTER CLAUSSON

christer.clausson@nlt.se



Arkivfoto: THOMAS KÜHNEL

Resultatet av utgrävningarna som startades 2005 överträffade alla förväntningar: arkeolog Maria Vretemark och hennes kolleger fann resterna av kyrkor från 900- och 1000-talet.

Träkyrka från sent 900-tal

Det var 2005 som utgrävningarna av "kullen", ett stenkast från Varnhems klosterkyrka, inleddes. Då hoppades arkeologerna att de skulle finna resterna av en kyrka och stormannagård. Men resultatet av utgrävningarna överträffade alla förväntningar.

Arkeologerna fann rester av en träkyrka från sent 900-tal och rester av en stenkyrka från mitten av 1000-talet,

en kyrka som alltså fanns här innan klostret byggdes omkring 1150.

Stenkyrkan, som är en av de äldsta i Sverige, var förmodligen en privat gårdskyrka som byggdes efter engelsk förebild.

Utgrävningarna av kullen blev mycket uppmärksammade. Bland annat deltog 16 000 personer i guidade turer där de kunde ta del av fynden.

Tusentals uppmanas koka vattnet

MARIESTAD: En omfattande vattenläcka i Mariestad på lördagsförmiddagen ledde till att tusentals boende nu uppmanas att tills vidare koka dricksvattnet och vattnet till matlagning.

Det beror på att delar av vattenledningsnätet varit utan tryck på grund av läckan. Och då finns en risk för att det kan komma in bakterier i ledningarna.

–Vattenläckan är fixad, men vi behöver spola ur nätet och ta vattenprov, säger Michael Nordin, VA-chef vid Mariestads kommun.

Provet ska därefter analyseras. Svaren väntas komma under söndagskvällen.

Uppmaningen att koka vattnet gäller de boende i tätorterna Mariestad, Hasslerör, Lyrestad, Sjötorp och Ullervad. (TT)

K-märkt pissoar kan få comeback

UDDEVALLA: Sveriges enda kulturmärkta pissoar är på väg att göra comeback.

Fram till 2008 stod den i Norra hamnen i Lysekil då den monterades ner i samband med en utbyggnad. Många Lysekilsbor har under årens lopp tagit tillfället i akt att låta på trycket i den konstnärligt utformade pissoaren av gjutjärn, skriver Bohusläningen på nätet.

Den byggdes på 1920-talet sedan fiskare framfört önskemål om att det borde finnas en sådan eller toalett vid bryggan.

Så blev det och ordföranden i dåvarande stadsfullmäktige höll ett invigningstal vid pissoaren och en orkester bjöd på musik.

Nu har tjänstemännen i kommunen fått direktiv från politikerna att utreda var någonstans i Norra hamnen den ska sättas upp igen. (TT)

Tjuv slog man med kofot

TROLLHÄTTAN: En man blev misshandlad med en kofot i Trollhättan tidigt på lördagsmorgonen. Misshandeln inträffade när två män ertappade en inbrotts-tjuv som gjort inbrott i ett garage, skriver flera medier. Tjuven slog då en av männen i huvudet med en kofot.

Den skadade fördes till sjukhuset Näl i Trollhättan. Enligt hans kamrat har den skadade mannen bland annat fått frakturer, skriver gt.se.

Polisen har inte gripit någon misstänkt. (TT)